

TIPS BIJ HET THEMA

Documentaire

Een teveel aan water komt tot uiting in intense regenval en de stijging van de zeespiegel. Dit laatste is indrukwekkend weergegeven door de Nederlandse fotograaf Kadir van Lohuizen in de documentaire-serie en fototentoonstelling '**Na ons de zondvloed**'. De vierdelige documentaireserie is te bekijken via NPO Start: https://www.npostart.nl/na-ons-de-zondvloed/VPWON_1289029

Internationaal



De Anglicaanse Kerk heeft zich wereldwijd verenigd in het **Anglican Communion Environmental Network**: <https://acen.anglicancommunion.org>



De Rooms-Katholieke Kerk heeft het vijfjarige jubileum van de pauselijke encycliek *Laudato Si'* ('U zij lof') over de 'zorg voor ons gemeenschappelijk huis' aangegrepen om een **Laudato Si'-zevenjarenplan** te lanceren met programma's voor verschillende doelgroepen: gezinnen, parochies, scholen, universiteiten, ziekenhuizen, bedrijven, boeren en religieuze ordes. Zie ook <https://www.laudatosi.org/laudato-si/action-platform>



Desmond Tutu, **Eco-Ubuntu**.

Over de aarde wereldwijd delen met elkaar:

'I am because you are. We are because the planet is.'

Te lezen op:

http://www.enviroopaedia.com/topic/default.php?topic_id=336

Boeken



Jan Jorrit Hasselaar, Elisabeth IJmker (red.),

Water in Times of Climate Change. A Values-driven Dialogue.

Amsterdam University Press, juni 2021

<https://www.aup.nl/nl/book/9789463722278/water-in-times-of-climate-change>



Marcus van Loopik,

Leven en laten leven. Ecologie en de Joodse traditie,

Amsterdam: Mastix Press, 2020

De Tenach gelezen vanuit de rabbijnse traditie waarschuwt tegen een utilistische levenshouding en wil bewust maken van onze verantwoordelijkheid voor en afhankelijkheid van de schepping. Mensen hebben de opdracht om, in het spoor van de Schepper en Bevrijder, de wereld en de natuur tot heelheid en eenheid te brengen.



Bas van den Berg & Leo Mock (red.),

Zorg voor de aarde, herstel van de wereld.

Levensbeschouwelijke responsies op de ecologische crisis,

Amsterdam: Stichting PaRDeS i.s.m. uitgeverij Amphora Books, 2021

Vier auteurs in de tradities van jodendom, islam, christendom en humanisme gaan 'in gesprek' met eigen belangrijke denkers over existentiële vragen in deze tijd van klimaatverandering, vermindering van biodiversiteit en uitputting van natuurlijke hulpbronnen.



René ten Bos,

Water. Een geofilosofische geschiedenis,

Amsterdam: Boom uitgevers, 2014

In dit boek onderzoekt de auteur hoe in de westerse denktraditie is omgegaan met water.

Tijdschrift



Literair tijdschrift *Liter* zoekt de verbinding tussen literatuur en religie. Het juninummer 2021, nr. 101, heeft als thema 'Water'. 'Zodra je dat thema religieus bekijkt, in het bijzonder vanuit de christelijke traditie, gaat het over levend water, geest, spirit. En over de oervloed, de doodsjordaan, het doopwater waarin je kopje onder gaat, de angst waar je doorheen moet.'

www.leesliter.nl

Kunst en geloof



Op artway.eu zijn steeds beeldmeditaties te vinden over beeldend werk met geloven als inspiratiebron. Die van 20 juni 2021 beschouwt de bewegelijke spiegeling in het werk 'Levend water' van Wilma van den Top.